

Γυναίκα με χάρη

5^η ΕΒΔΟΜΑΔΑ



ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή.

Ρωμαίους 6:4

Ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός. Όταν με ειλικρίνεια Τον καλούμε να γίνει Κυρίαρχος στην καρδιά μας, κι όταν δεχόμαστε την αγάπη Του που μας μεταμορφώνει, τότε αλλάζουμε για πάντα. Όταν καλωσορίζουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, η παλιά ζωή μας τελειώνει κι ένας καινούργιος τρόπος ζωής –μαζί μ' ένα εντελώς νέο τρόπο θεώρησης του κόσμου- αρχίζει.

Κάθε πρωί μάς προσφέρει μια νέα ευκαιρία να προσκαλέσουμε γι' ακόμα μια φορά το Χριστό να πάρει στα χέρια Του τον έλεγχο της καρδιάς και της μέρας μας. Κάθε πρωί μας δίνει επίσης μια ακόμα ευκαιρία να πάρουμε το σταυρό Του και να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του. Σήμερα, ας χαρούμε για την καινούργια ζωή που είναι δικιά μας μέσω του Χριστού, κι ας Τον ακολουθήσουμε, βήμα-βήμα, στο μονοπάτι που πρώτος Εκείνος περπάτησε.

Αν είσαι παιδί του Θεού, δεν είσαι πια δεμένος με το παρελθόν σου ή μ' αυτό που ήσουν τότε. Τώρα, είσαι ένα ολοκαίνουργο πλάσμα μέσα στον Ιησού Χριστό.

(Key Arthur)

Σήμερα είναι μέρα σωτηρίας. Μερικοί άνθρωποι χάνουν τον ουρανό μόνο για σαράντα εκατοστά – όσο απέχει το μυαλό απ' την καρδιά.

(Corrie ten Boom)

Και μια αδελφική συμβουλή:

Αν είσαι σκεπτόμενη χριστιανή, θα κάνεις συνήθεια να δοξάζεις τον Θεό πολλές φορές τη μέρα, ξεκινώντας με την πρωινή μελέτη του Λόγου του Θεού και την προσευχή.

